

SMN Gedicht De Merode in Elspeek

DE JONGEN TE PAARD

Hij laat den wind maar waaien door zijn haren.
Blootshoofds zit hij op 't steigerende paard.
Hij lacht gelukkig; zijn onrustige aard
Houdt van vermetelheden en gevaren.

Hij zit zoo rustig en hij lacht zoo fier
Dat alle menschen iets gelukkigs krijgen,
Zoo lustig galoppeert hij hen voorbij.

Willem de Mérode

SMN

ELSPEET - Het gedicht De Jongen te Paard van Willem de Mérode is aangebracht op de gevel van het Diergeneeskundig Centrum aan de Stakenbergweg in Elspeek. Daarmee heeft ook Elspeek een gedicht van de Stichting Muurgedichten Nunspeet. Het aantal in de gemeente Nunspeet staat nu op acht (of negen als Achterberg in Hulshorst meegerekend wordt).

EIGEN FOTO.

Muurgedichten

DOOR DICK BAAS

NUNSPEET - Nunspeet Gedichtendorp begint vorm te krijgen. In een hoog tempo plaatst de Stichting Muurgedichten Nunspeet allerlei gedichten op de gevels. Zo kreeg Elspeek in het begin van deze maand een gedicht bij het Diergeneeskundig Centrum aan de Stakenbergweg. Het zijn de eerste en de laatste strofe uit het gedicht De Jongen te paard van Willem de Mérode (1887 - 1939). Het komt uit de bundel Het Heilig licht uit 1920. De naam De Mérode is een pseudoniem voor Willem Eduard Keuning. Zijn broers waren uitgever (Bosch & Keuning en Zo-

mer & Keuning. De Mérode geldt als de belangrijkste Nederlandse protestants-christelijke dichter in de periode tussen beide wereldoorlogen. Foto's van de plaatsing van het gedicht zijn te vinden op www.willemdemero-

Poëzie wordt attractie in Nunspeet

de.nl. Bij de Watersportvereniging Veluwemeer werd het gedicht De Profundis van Ida Gerhardt aangebracht. Dit gedicht gaat over zwanen. Toepasselijk, want de zwanen zijn veelvuldig

te zien op het Veluwemeer en de watersportvereniging is niet altijd blij met de uitwerpselen van deze vogels. Met het gedicht was de vereniging wel heel blij. Het Latijnse De Profundis betekent Uit de diepten en is het begin van Psalm 130. Dit gedicht van Ida Gerhardt (1905 - 1997) is afkomstig uit de bundel Het Sterreschip uit 1979. Het aantal gedichten breidt gestaag uit. In de planning zitten gedichten bij het Dorpshuis en de VVV in Vierhouten, bij molen De Maagd in Hulshorst en in Nunspeet bij de Inclusiefgroep en de voormalige Coöperatie aan de Nijverheidsweg. Er komt een Gedichtenroute, met informatie over de gedichten.